

Willemstad, 11 december 2023.

Geachte ouders,



### Een goede, gezegende week toegewenst!

Gisteren was het de tweede zondag van advent en vanmorgen hebben we samen met de kinderen de tweede kaars aangestoken. De tweede kaars staat symbool voor: **VREDE**

In Punda en Otrabanda is de kerstverlichting ontstoken en bij velen van ons is er reeds versierd met lichtjes. Het feest van **HET LICHT** is op handen en tegelijkertijd is dat ook het feest van Degene die, geboren in een stal, genoemd wordt de **VREDEVORST**. Zoals we in de eerste brief hebben gemeld, is ons thema **het Licht** en vooral het **doorgeven van het licht** en de focus op het Licht, **Jezus** zelf.

In het evangelie dat gisteren is gelezen in de kerk is het Johannes de Doper die ons vertelt, dat we de weg moeten bereiden op de komst van Jezus. En hij vertelt ons, dat we daarbij 'naar binnen' moeten kijken, naar hoe het staat met onszelf. Hij zegt: **'Maak zijn paden recht.'** (Marcus 1, 1-8)

Zijn we wel op de paden aan het lopen, die leiden naar het Licht? Naar Kerst?  
Zijn we die paden aan het wijzen aan onze kinderen, door ons eigen voorbeeld?  
Welke rol speelt Jezus zelf in onze voorbereidingen op Kerst?

Hebben we überhaupt een kerststal geplaatst in huis? Uiteindelijk is dat een vorm om te laten zien om Wie het gaat met Kerstmis en een vorm om te evangeliseren. Het wordt verteld, dat St. Franciscus de eerste kerststal geplaatst heeft en dit jaar vieren we dat dit 800 jaar geleden is geweest. Hij was tevens degene die het mooie gebed gemaakt heeft over de vrede en hoe we hiermee het licht kunnen doorgeven aan anderen.

#### Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

*Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.*

*Laat mij niet zoeken getroost te worden,  
maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
door te verliezen, dat men vindt  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.*

We beginnen aan de tweede adventsweek. Hoe gaan we ons voorbereiden op de komst van Het Licht? Hoe zullen we deze week het licht doorgeven aan anderen? Misschien een idee om hierbij te denken aan hen die vergeten worden zoals ouderen, zieken, verwaarloosde kinderen en armen?

